

Fluminalis in het land van Maas en Waal



Van kaarslicht tot kerststal



Ik zou het geen winkel willen noemen, en het is ook geen pakhuis, zoals sommigen denken. Jan Peters omschrijft Fluminalis liever als een soort expositieruimte, waar alles overigens wel te koop is. Een voormalige fabriek en een naastgelegen kerk vlakbij Nijmegen bieden ruim 3000 m² om een unieke verzameling kerkelijke attributen uit te stallen. Jan: 'Van jongs af aan was ik al gefascineerd door alles wat monumentaal is, zoals kerken en kloosters. En zoals het ene kind postzegels verzamelt, begon ik religieuze voorwerpen naar huis te slepen.' Vijftien jaar geleden mondde dat uit in fulltime verkoop en inmiddels is Fluminalis een bedrijf met acht medewerkers, die hun spullen zelf uit de Benelux, Frankrijk of Egypte halen en indien nodig restaureren. 'De religieuze beelden vallen misschien het meest op, maar we verkopen ook andere dingen', benadrukt Jan. 'Dus kerkbanken en glas-in-lood ramen, maar ook kasteelinterieurs variërend van spiegels tot hekwerken.' Vooral deze maand treft u bij Fluminalis een pure kerst sfeer aan. Het hele gebouw wordt in het groen gezet, en ook binnen is er veel kerstdecoratie. Zo branden er grote groepen kaarsen, klinkt er aangepaste muziek en laat een 20-delige beeldengroep het kerstverhaal zien. Jan: 'Wat voor mij gewoon is, wil ik voor anderen buitengewoon laten zijn. We horen dan ook vaak, dat mensen hier een ongeëvenaarde sfeer aantreffen. Je moet er geweest zijn.'

Fluminalis, Rijdt 2, Horssen, 0487-541999.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag en elke zondag in december van 11.00 tot 17.00 uur. Van 25 december t/m 6 januari gesloten.